



ZEVENTIENMAAL

WINTER  
HAIKU'S

HAIKU.NL



**Een heldere nacht!  
De kettingen naar de maan  
staan strak gespannen.**

**W.J. van der Molen**

**HAIKU.NL**



**Gebukt op mijn paard  
reed ik voort; onze schaduw  
bevroor beneden.**

**Basho (vertaling J. van Tooren)**

**HAIKU.NL**



**ijsbloemen –  
ik adem een opening  
waar de maan in past**

**Henk van der Werff**

**HAIKU.NL**



**Een lange zwarte  
strengte rivier, voortstromend langs  
besneeuwde velden.**

**Boncho** (vertaling J. van Tooren)

HAIKU.NL



**Een kraagje van sneeuw  
geeft mijn schrale winterjas  
wat meer allure.**

**Clara Timmermans**

**HAIKU.NL**



winteravond  
de schapen staan stil bijeen  
te verdonkeren

Marcel Smets

HAIKU.NL



**Elf ridders rijden  
door een snijdende sneeuwstorm;  
geen wendt het hoofd af**

**Shiki (vertaling J. van Tooren)**

**HAIKU.NL**





**De nieuwe huizen –  
nu het sneeuwt gaan ze opeens  
bij het dorp horen.**

**Nanneke Huizinga**

HAIKU.NL



Onder het ijsvlies  
schemert op de vijvergrond  
het rood van karpers.

Piet Dietze

HAIKU.NL



**Midden december –  
het ijskoude laken raakt  
mijn gebeente zelf.**

**Buson (vertaling K. Hellemans)**

HAIKU.NL



**winteravond  
in de stilte het omslaan  
van een nieuwe bladzijde**

**Bouwe Brouwer**

HAIKU.NL



**Elke ster apart  
begint helder te schitteren  
in deze vriesnacht**

**Taigi (vertaling J. van Tooren)**

**HAIKU.NL**



**Winterafzondering!  
ook de pijnboom wordt ouder  
op het gouden scherm.**

**Basho (vertaling J. van Tooren)**

HAIKU.NL



**Eenzaam is dit graf,  
behalve 't winterkoninkje,  
dat altijd daar is.**

**Issa (vertaling J. van Tooren)**

**HAIKU.NL**



**Mist in de straten.  
Mijn houten klompen ken ik  
nu pas volledig.**

**Kees Buurman**

**HAIKU.NL**





**Tussen de tralies  
steekt de duif één vleugel uit  
naar de winterzon**

**Kyoko (vertaling J. van Tooren)**

HAIKU.NL



**Hij mist zijn vader  
nu hij zijn zontje voorttrekt  
op de oude slee.**

**Conny Steenbergen**

HAIKU.NL

# Colofon

Zeventienmaal Winter Haiku's  
is een publicatie van Haiku Stichting  
Nederland.

De selectie van de haiku's is  
gedaan door Arie de Kluijver.

De rechten berusten bij de dichters.  
Rechthebbenden die niet opgespoord  
konden worden, kunnen contact  
opnemen via [info@haiku.nl](mailto:info@haiku.nl).

Versienummer: 2016-1

HAIKU.NL

# Bronnen

*Naam - Titel van de bron*

- A. Beenackers - *Oude emmer,  
verhoor mijn gebed*
- B. Brouwer - *Vuursteen, winter 2015*
- P. Dietze - *Het rood van karpers*
- N. Huizinga - *Een vierkantje zon*
- W.J. van der Molen - *Hemellichamen*
- H. Kerlen - *Geluid van Water*
- J. van Tooren - *Haiku, een jonge maan*
- M. Smets - *Vuursteen, zomer 1992*
- H. Van der Werff – *Vuursteen, herfst 2015*
- F. Denis, C. Haesaert en K. Hellemans  
- *Waakvlam*

HAIKU.NL