

*Vanuit de diepte van de oude bron
het donkere geluid van vissen
happend naar muggen.*

Buson

*Traag beweegt een koi
van links naar rechts en terug
bijna koninklijk*

Piet van Sluijs

*Aan de eet blijven
en toch kilo's kwijtraken
luidt een reclame
Ik wil wel bemind blijven
en toch geen liefde kwijtraken*

Machi Tawara

**zwart is de nacht
een heldere maan verrijst
zo maar gegeven
ze schenkt ons haar geleend licht
prent van onze levensbron**

Piet van Mulkom

*vliegen meppend
is mijn hart te onrustig
voor zen-oefeningen*

Masaoka Shiki

*een slome herfstmug
laat zich makkelijk vangen –
nu ga ik zoemen*

Jan Guichelaar

*het laatste is dit:
een onzichtbare glimlach
naar wat voorbij is*

anoniem

*Ze lijkt weer jong –
na alle ontluistering
zingt nu een vogel*

Inge Schouten

*de eerste sneeuw –
ontwaken in een wereld
van oude foto's*

Ad Beenackers

**het torenuurwerk
ingetogen verklankt het
voorbije uren**

Nico van Dam

*Ofschoon er geschreven staat:
'Raak deze bloesems niet aan',
heeft dit geen zin
want de wind kan niet lezen.*

anoniem

**Herfstige morgen:
dauwdruppels breken het licht
tot regenboogjes**

Anneke Buys

*toen ik alles gezien had
rustte mijn oog
op een witte chryasant*

Kasugi Issho

*als alles afsterft
verschijnt achter in de tuin
een witte chryasant*

Ellen van den Ende

*de herfstnacht valt
en de lange weg
is verlaten*

Bashô

*deze pagode
tempel voor meditatie
serene rust*

Fieke van Mulkom

*Heen en weer zwevend
een kleine zwarte vlinder
boven eendenkroos.*

*Issa Kobayashi
1763 - 1827*

**Tussen de heesters
vliegt de vlinder heen en weer.
De bloemen geuren.**

Andries Drost