

e-book als voorproef

o m n i e t s

o m a l l e s

b l o e m l e z i n g

u i t 4 0 j a a r

H a i k u K r i n g

N e d e r l a n d



Ik wend mijn blik af
onder de staart van haar hond
de neus van de mijne.

Ad Beenackers

de TV gaat uit
onze huiskamer is weer
zichzelf geworden

Paul van den Berg

de oude mevrouw
voorzichtig draagt ze
een tasje met niks

Truus de Fonkert

iemand voor het raam
van mijn ouderlijk huis
zomaar iemand

Ria Giskes

yogales
door een open raam
ontsnapt de stilte

Joanne van Helvoort

nog steeds keurig
stapt het Volvo-echtpaar uit
zij hebben een deuk

Marianne Kiauta

Een vetvlek geeft aan
dat nóg iemand tot hier kwam
in dit saaie boek

Kees Lautenschütz

Iets als prevelen
waar water raakt aan water
de regen komt thuis

Inge Lievaart

pas op de foto
ziet zij het zitten -
het ijsvogeltje

Marc May

een lenteavond –
ergens in het stille dorp
oefent de fanfare

Lucette M. Oostenbroek

Eenentachtig jaar
nog is de oude rotzooi
niet opgeruimd ...
Tussen dode bladeren
duiken paddestoelen op.

Hans Reddingius

het laatje
met herinneringen
dieper dan gedacht

Madeleine Schook

in een natte schoen
de krant van gisteren
met de waterramp

Louis Tiessen

wegkruising
in elke richting
regent het

Max Verhart

beslagen ramen,
iemand in de volle trein
tekent een smiley

Henk van der Werff

om niets om alles

ISBN: 9789080743632

1^e druk: maart 2020

Uitgave:

Haiku Kring Nederland (HKKN)

Redactie:

Hetty Mulder, Marian Poyck en Henk van der Werff

Vormgeving en opmaak:

Jan Guichelaar

Afbeeldingen:

Marian Bijlenga

Fotografie afbeeldingen:

Tom Haartsen

Lettertype:

Minion

Papier binnenwerk:

140 grams houtvrij offset wit

Druk en Afwerking:

Grafistar Lichtenvoorde

Oplage:

500 exemplaren

Website:

Haiku.nl



[Klik hier om te bestellen](#)