

HAIKU.NL

Kikkervisjes 2024



夏

Veertig jaar leven
In de foto's op Funda
niets van te zien

Suigen Sint



elke wolk een dier
ik leer weer kijken
met kinderoogen

Marjolein Rotsteeg



tussen de margrieten
een verlaten mandje
ver weg kindergezang

Arie Molenaar



復

als waterhoentjes
zonder er bij stil te staan
doken zij onder

Joke van Drunen



復

zoemende koepel
vlagen bedwelmende geur
de linde – ze bloeit

Thomas de Neve



復

een seconde die
uit de ban van de tijd valt –
een eeuwigheid

Mia Meijer



Warrelend op de wind
fluisteren de bloesemblaadjes
lente

Carla Schoenmakers



夏

HAIKURIER

hier is uw pakje
zegt de jongen aan de deur
hij hijgt een glimlach

Harry Peeters



na een regenbui
glanzende goudvis in groen
vloeiend druppaleis

Susanna Goossen



夏

Een vogel in mijn tuin
fluit als een man
Ik kijk op

Justine Pardoën



Kleurloos water wordt
in waterval, even maar,
witte kracht en pracht

Paul Wormer



復

Vlinder rust op blad

Roerloos – vertrekt licht en zacht

Ach, luid leeft de mens

Bea De Groote



復

tijdloze bomen
weerspiegeld in water
tot de wind ingrijpt

Joke Boerlage



復

Kijk... de regenboog!

Geklik van mijn camera.

De pakkans is klein.

Alie Leek



復

droge zomerwind
een blad draait pirouettes
aan onzichtbaar koord

Hedwig Tiel Groenestege



夏

Bloesemblad besneeuwt
De stad en je schouders
Tot aan de straathoek

Astrid Salman



Oranje snavel

En daar een grote zwarte

Alle eitjes weg

Hans van der Maas



Sta mij toe mijn bloem
elke lente te leren
en gul te geven

Dirk Smit



復

keurig opgesteld
voor hun voorjaarssymfonie –
trompetnarcissen

Ron de Haas



夏

duizend korrels rijst –
iets beweegt die ene om
te landen op mijn trui

Cobie van der Made



復

Colofon:

Vrijwel iedereen kent de ‘kikkerhaiku’ van Basho. Maar zwemmen er in de oude vijver ook kikkervisjes rond? Dit e-boekje is bedoeld om nieuwe leden van de Haiku Kring Nederland in de gelegenheid te stellen een haiku van eigen hand aan de andere leden te presenteren.

Dit e-boekje ‘Kikkervisjes 2024’ is een publicatie van Haiku Kring Nederland. De vormgeving is verzorgd door Jan Guichelaar en de redactie is gedaan door Arie de Kluijver. De haiku’s zijn geschreven door leden van de Haiku Kring Nederland die zich in het jaar 2023 hebben aangemeld. De rechten berusten bij de dichters.

Versienummer: 2024-1

